

Allerheiligen/Allerzielen

Allerheiligen



**HOUVAST
OP SCHOOL**

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

Het begrip 'heilig' heeft te maken met het begrip heel. In het verhaal van de schepping lezen we dat God de wereld maakt en dat die goed is. In het verhaal van Adam en Eva begint dit al te veranderen. De wereld is gezond, goed, in evenwicht maar de mens breekt dat af. Heiligen maken de wereld weer een beetje meer heel.

In het lied van Michael Jackson zingt hij: *'Heal the world, make it a better place.'* Dat is wat heiligen bij uitstek kunnen en doen.

Heilig is een begrip dat verwijst naar iets dat anders is dan anders, op een manier die wij bijna niet voor mogelijk houden. We kunnen bijna niet geloven dat een mens dat doet en kan. Binnen de verschillende religies heeft het begrip heilige verschillende specifieke betekenissen. In de religies die God centraal stellen, zoals de katholieke godsdienst heeft heilig betrekking op de bijzondere relatie die iemand heeft met God.

In de katholieke traditie kan iemand door deze relatie een lichtend voorbeeld zijn en vereerd worden. Vereren is iets anders dan aanbidden. Aanbidden gaat verder en is alleen voor God.

Bijzonder is dat al vanaf de begintijd van het Christendom vrouwen als heilige worden vereerd. In een tijd dat vrouwen in de gewone geschiedenisboeken meestal niet worden genoemd, krijgen zij een plaats onder de heiligen en zijn te zien bij de ingang van kerken en binnen kerken als beeld, op schilderijen en in glas in loodramen.

Sommige mensen zijn voor hun overtuiging gestorven. Zij worden in de katholieke traditie martelaren genoemd. Martelaren zijn vermoord om hun geloof. Ze hebben zelf nooit iemand vermoord. Sommigen zijn heilig en martelaar. In dat geval zie je dat het beeld vaak een groene tak, een soort palmtak, vasthoudt. Daaraan is het te herkennen.

Binnen de verschillende religies heeft het begrip heilige verschillende specifieke betekenissen.

Zie ook: <https://www.heiligen.net/>