

Sint Maarten

Wij vieren Sint Maarten



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Serie B Thema 10

Bouwsteen: Wij vieren Sint Maarten

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie

Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 38, 56

Groep: 3-4

Duur: 45 minuten

LESOPBOUW

- Het verhaal over Sint Maarten
- In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van vragen.
- Op verhaal komen: Sint Maarten vieren

Bijlagen:

- Verhaal Sint Maarten
- Vertelplaat

Zelf toevoegen:

- Materiaal voor lampionnen
- St. Maartenliedjes
- Snoepjes of iets anders lekkers

ELEMENT

Sint Maarten is een feest, een traditie die op veel plaatsen wordt gevierd.

INTRODUCTIE

Het Sint Maartenfeest wordt op 11 november of soms de avond ervoor gevierd in sommige streken van België, Nederland, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Portugal, Hongarije en op het eiland Sint Maarten. 11 November is de naamdag van de heilige Martinus van Tours. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

Sint-Maarten is van oorsprong een bedelfeest. Bedelfeesten waren nodig voor arme mensen om in de moeilijke wintermaanden voldoende voedsel te krijgen. Tegenwoordig is het een kinderfeest waarbij kinderen met een lampion langs de deuren gaan. Ze zingen een Sint Maartenliedje en krijgen snoep of iets anders lekkers.

In Nederland bestaan verschillende andere tradities waarbij kinderen met lampionnen langs de deuren gaan, zoals Driekoningen. Uit Amerika is Halloween geïmporteerd.

HET VERHAAL OVER SINT MAARTEN

Vertel het verhaal en bekijk de vertelplaat

IN HET VERHAAL STAPPEN

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.

- Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.
- Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.
- Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.

Verhelderingsvragen

- Waarom gaan de kinderen op de televisie met lampionnen langs de deuren?
- Hoe wordt het feest van Sint Maarten gevierd?
- Wat heeft het feest met de soldaat Martinus te maken?

Ervaringsvragen

- Ben je zelf wel eens zingend langs de deuren gegaan, zoals de kinderen in het verhaal? Zo ja, hoe ging dat? Zo nee, lijkt dat je leuk?
- Heb je bij jou thuis wel eens zingende kinderen aan de deur gehad? Zo ja, hoe vond je dat?

Levensbeschouwelijke vragen

- Sint Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar. Wat vind je daarvan?
- Nadat je hebt gezongen, krijg je iets lekkers. Wat moeten mensen doen als iemand heel lelijk of expres heel snel zingt?
- Moet je altijd iets doen om iets te krijgen? Waarom wel/niet?

OP VERHAAL KOMEN: SINT MAARTEN VIEREN

Lampion maken

Laat de kinderen een eigen lampion maken. Op de volgende sites ziet u hoe je dat kunt doen.

- Lampions van melkpakken: <https://www.knutselidee.nl/knippen/lamp5.htm>
- Lampionnen van vliegerpapier: <http://www.jeknutseleikwijt.nl/Lampion%20huisje.html>

Lampion van suikerbiet

Zelf een lampion maken van een suikerbiet is voor groep 3 en 4 nog te lastig, maar in het volgende filmpje kunnen ze wel zien hoe zoiets wordt gemaakt: <https://www.youtube.com/watch?v=EwVvsQxUss4>

Sint Maartensliedjes zingen

Zing met de kinderen een paar Sint Maartensliedjes, zie:

<http://kids.flevoland.to/liedjes/sint-maarten.shtml#elf>

Lampionnentocht

Organiseer een lampionnentocht langs de verschillende groepen of ga in de deur van uw klas staan en laat de leerlingen in kleine groepjes zingend langskomen. Natuurlijk krijgt elke leerling iets lekkers als beloning!

