

Jozef in Egypte

Dromen uitleggen



**HOUVAST
OP SCHOOL**

WERKBLAD DROOMVERHALEN

Ik lag in mijn bed. Opeens kwam er een soort engel bij mij en die nam me mee. Samen zweefden we het raam uit. Steeds hoger en hoger, totdat we de wolken bereikten. Door de wolken heen werd het steeds lichter en zag ik steeds meer kleuren. Opeens waren er mensen die me riepen. Maar één vrouw riep het hardst van allemaal. De engel vloog naar haar toe. De vrouw glimlachte naar mij. Ze hield een baby in haar armen en liet die aan mij zien. Toen werd ik wakker.

Ik was midden in een hele grote stad. Overal grote gebouwen, veel mensen en auto's. Niemand sprak Nederlands. Ik kon de taal niet verstaan die werd gesproken. Er kwam een rode auto aanrijden. Ik zag iemand met mooie kleren uit een dure Mercedes stappen. Die leek op mij, maar dan ouder dan de 9 jaar die ik nu ben. De auto reed weg en de persoon liep een groot gebouw binnen. Toen werd ik wakker.

Het was een pikdonkere nacht. Aan de hemel waren geen sterren of maan te zien doordat de regenwolken ervoor hingen. Het regende al de hele nacht. Ik stond aan de ene kant van een brug en wilde naar de overkant. De rivier die onder de brug door stroomde was wild door de wind. Ik wist niet hoe het aan de overkant van de brug zou zijn. Druipend van de regen begon ik te lopen. Toen werd ik wakker.

De tuin en het huis waren versierd met slingers. Overal was lekker eten en taart. Steeds meer mensen kwamen binnen met cadeautjes. Iedereen had lol met elkaar. Ik zag mijn vriendjes en vriendinnetjes met elkaar spelen. Maar ik was er niet bij. Ze waren mij vergeten. Toen werd ik wakker.

Ik liep door een groot bos. Ik wist de weg en toch was ik bang. Achter mij hoorde ik voetstappen en ik begon te rennen. Er zat iets achter mij aan maar ik wist niet wat. Ik rende zo hard als ik kon over het pad. Toen werd ik wakker.

De zaal was groot en er was een heel groot orkest. Ik zag iemand in een prachtige jurk het podium opkomen en naar de microfoon lopen. Ze begon te zingen. De hele zaal werd doodstil. Toen het lied was afgelopen begonnen de mensen te klappen en gingen staan. Toen werd ik wakker.

Ik droomde dat mijn beste vriend ging verhuizen. We beloofden elkaar elke dag te appen. Maar op een dag verzond ik een appje en er kwam geen antwoord meer. In de grote vakantie zou ik daar gaan logeren. Maar ik kon het huis niet vinden. Toen werd ik wakker.

Ik droom vaak dat ik ergens loop en dat ik dan naar beneden val. Soms is mijn moeder er en ze grijpt mijn arm. Op het moment dat ik val word ik wakker.

Ik droom heel vaak dat ik in een vliegtuig zit. Ik weet niet waar naar toe. Soms stort het vliegtuig neer maar meestal vlieg ik tot ik wakker word.

In mijn droom ben ik een superheld en kom ik andere superhelden tegen die mij willen vertellen wat ik allemaal moet doen om een superheld te blijven. Ik vlieg dan weg en dan word ik wakker.

In mijn dromen verander ik elk moment in iets anders. Ik ben een dier, een engel, een mens, een gebouw, een auto. Dat gaat zo maar door totdat ik wakker word.