

Jozef in Egypte

VERHAAL



Na een lange reis komt de karavaan in Egypte aan. De kooplieden verkopen Jozef aan Potifar. Hij is een rijk man en behoort tot de hofhouding van Farao. Potifar is de overste van de lijfwacht.

Jozef voelt dat God bij hem is. Het gaat goed met hem. Alles wat hij doet lukt. Dat valt Potifar op en hij gaat Jozef waarderen. Hij maakt Jozef tot zijn naaste medewerker. Hij maakt hem de toezichthouder over heel het huishouden. Dat betekent dat hij Jozef al zijn bezittingen toevertrouwt. Vanaf dat moment gaat het steeds beter met het huishouden van Potifar. Op een bepaald moment bemoeit Potifar zich helemaal nergens meer mee. Hij laat alles aan Jozef over.

Jozef is een mooie man. Hij is mooi gespierd. Dat valt ook de vrouw van Potifar op. Zij kan haar ogen niet van hem afhouden.

Ze vraagt: 'Kom eens lekker bij mij liggen, Jozef!' Jozef weigert en hij zegt: 'Potifar vertrouwt mij volledig. Zijn hele bezit heeft hij mij in handen gegeven. Behalve u, u bent zijn vrouw. Ik wil hem geen kwaad doen en betrouwbaar zijn. Ik wil ook niet tegen God ingaan.'

De vrouw van Potifar blijft het maar proberen maar Jozef blijft weigeren.

Dan op een dag is niemand anders in huis. De vrouw van Potifar grijpt Jozef bij zijn kleding en zegt: 'Kom toch bij me liggen.' Jozef vlucht weg. Hij begint te rennen maar zijn kledingstuk blijft in de handen van de vrouw van Potifar achter.

'Help... help...,' roept ze, 'die slaaf Jozef probeert me aan te randen!' Jozef slaat op de vlucht. Potifar komt thuis en zijn vrouw vertelt het verhaal, háár verhaal. Hij wordt woedend, zoekt Jozef op en laat hem in de gevangenis gooien.

Maar ook deze keer vergeet God Jozef niet. Het duurt niet lang of Jozef krijgt werk in de gevangenis. Hij is een harde werker en hij kan goed met mensen omgaan. Ze vinden hem aardig. Zo ook de wijnschenker en de bakker van de farao, die ook gevangen zitten.

Op een morgen komt Jozef de beide mannen hun ontbijt brengen. Ze zien er verward uit.

'Wat is er met jullie aan de de hand, hebben jullie niet goed geslapen?' vraagt Jozef.

De mannen vertellen dat ze raar hebben gedroomd en daarvan in de war zijn geraakt.

'Was er maar iemand hier die ons de dromen uit kan leggen', zeggen ze.

'Alleen God weet alles', zegt Jozef, 'maar vertel mij jullie dromen eens. God helpt mij. Misschien kan ik jullie helpen.'

De wijnschenker begint. 'Ik zag in mijn droom een druivenstruik, met daaraan drie brede takken, drie ranken. Die ranken gingen bloeien en gelijk hingen er mooie rijpe druiven. Ik had de beker van farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze tot wijn en gaf deze aan de farao.' 'Mmm,' zei Jozef. 'Die drie ranken, dat zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao je uit de gevangenis halen en je je baan weer terug geven.' De wijnschenker was blij. Dat was nog eens een mooie uitleg! 'Als je weer in het paleis bent,' zei Jozef, 'wil je dan een goed woordje voor me doen?' De schenker knikt, maar is er met z'n hoofd niet meer bij.



HOUVAST OP SCHOOL

‘Nu mijn droom,’ zei de bakker. ‘Ik droomde dat ik drie broodmanden op mijn hoofd had. In de bovenste zat lekker eten voor de farao, maar de vogels pikten alle eten uit de mand.’ ‘Ja,’ zei Jozef bedachtzaam, ‘die drie manden, dat zijn ook drie dagen. Maar voor jou loopt het niet goed af. De farao laat je na drie dagen ter dood brengen. Hij zal je aan een paal ophangen en de vogels rekenen met u af.’ Dat is geen goed bericht maar drie dagen later gaat alles zoals Jozef heeft gezegd. De bakker wordt gedood en de schenker gaat terug naar het paleis. De wijnschenker denkt niet meer aan wat Jozef had gevraagd.

Een paar jaar later komt de wijnschenker op een morgen bij de farao. ‘Goed geslapen, farao?’, vraagt de schenker. ‘Nee, ik heb helemaal niet goed geslapen. Ik heb gedroomd. Náár gedroomd. Tot twee keer toe nog wel,’ zegt de farao. ‘En ik maak me ongerust. Roep alle geleerde mannen van het land bijeen. Zij moeten mijn dromen aan mij uitleggen.’

Maar het lukt geen van de wijze mannen de dromen van de farao uit te leggen. Ineens bedenkt de schenker dat hij een paar jaar geleden ook een droom heeft gehad en dat er toen iemand was die zijn droom goed kon uitleggen.

‘Farao,’ zegt de schenker, ‘ik ken iemand die uw dromen kan verklaren.’ En hij vertelt hem over Jozef.

‘Jozef, opstaan!’ Een bewaker schudt Jozef wakker. Je moet naar de farao. De farao heeft gedroomd en niemand kan zijn dromen uitleggen. De schenker herinnerde zich jou!’ En zo komt Jozef bij de farao in het paleis.

‘Ik heb gehoord dat jij dromen kunt uitleggen,’ zegt de farao. ‘Ik kan het niet uit mezelf,’ zegt Jozef, ‘God weet alles en Hij helpt mij. Daarom kan ik uw droom uitleggen.’

De farao vertelt: ‘In mijn droom stond ik bij de rivier de Nijl. Uit de rivier klommen zeven koeien. Mooie vette koeien. Daarna kwamen er nog zeven andere koeien uit de rivier, maar deze waren lelijk en mager. En die magere koeien aten zomaar die mooie vette koeien op. Maar ze bleven even mager en lelijk.

Toen werd ik even wakker. Daarna viel ik weer in slaap en droomde ik voor de tweede keer. Toen zag ik zeven aren, mooi en glanzend aan één korenhalm. Maar kijk... toen kwamen er zeven dunne, dorre aren en zij verslonden de mooie glanzende. Toen werd ik weer wakker en kon niet meer slapen.’

De farao Jozef aan. ‘Vertel me wat dit betekent.’

Jozef begint: ‘Uw twee dromen zijn er eigenlijk één. De zeven vette koeien en de zeven mooie glanzende aren zijn zeven jaren. Zeven goede jaren van overvloed. De zeven magere koeien en de zeven dorre aren zijn ook zeven jaar, maar dat zijn jaren van hongersnood. Met deze dromen heeft God u laten zien wat er zal gebeuren in de toekomst, als er niets wordt gedaan.’

De farao schrikt en vraagt: ‘Wat moet ik doen?’ Jozef is even stil en zegt: ‘U moet in de zeven vette jaren heel veel voedsel verzamelen en dat bewaren voor de zeven magere jaren die daarna komen. U moet dus schuren bouwen.’ Jozef legt z’n plannen voor aan de farao. Hij luistert goed naar Jozef en stelt hem aan als opzichter van het land Egypte. Jozef werkt voor de farao en zorgt ervoor dat er heel veel voedsel wordt bewaard voor als de hongersnood komt. Jozef wordt een belangrijk man in Egypte. God is bij hem.