

Sint Nicolaas



VERHAAL 'DE KLEREN VAN DE SINT'

Sinterklaas vertelt:

Iedereen kent mij! Als je een man op een foto ziet met een witte baard, een mijter, een staf dan roept iedereen: Daar is Sinterklaas!

Jullie herkennen mij aan mijn kleren en mijn mijter natuurlijk.

Maar die kleren heb ik niet zomaar aan!

Die draag ik omdat ik bisschop ben. Alle bisschoppen hebben net zo'n kleren als ik. Dus als je iemand ziet die er ook zo uit ziet! Nou, dan ben ik het niet altijd hoor!

Kijk maar eens naar deze foto. Heel veel bisschoppen bij elkaar!

Vinden jullie ze op mij lijken?

(Laat de foto op het digibord zien)



Weet je waarom de mensen mij SINT Nicolaas noemen?

Dat komt van vroeger. Soms wanneer iemand heel veel goede dingen doet voor anderen, noemen ze je een heilige en dan krijg je het woord 'Sint' voor je naam. Vandaar dat ik Sint Nicolaas heet. Want ik ben heilig verklaard door de Paus.

De Paus is ook bisschop. Hij is de belangrijkste bisschop van ons allemaal. Hij is de leider van de katholieke kerk. Kijk maar naar de foto

(Laat de foto op het digibord zien)



**HOUVAST
OP SCHOOL**



Nu ga ik wat vertellen over mijn kleren.
Al mijn kleren hebben een betekenis.

Kijk maar eens naar de tekening van mij (Slide 4 PP)

Ik ga vertellen wat ik aan heb en dan kunnen jullie erbij schrijven hoe mijn kleren heten.

Die hoed om mijn hoofd heet een **mijter**. Die draagt de paus ook, dat zag je net op de foto. Hij is rood en er staat een groot kruis op, meestal van goud. Dat is omdat ik heel veel van God houdt.

Ook heb ik altijd een **staf** bij me. Zonder mij staf ga ik niet de straat op. Mijn staf lijkt op een herdersstaf. Een bisschop, mij dus ook, kun je vergelijken met een herder die op zijn schapen past. Ik moet als bisschop op mensen passen. Mijn staf is gemaakt van koper en goud.

Als onderkleed draag ik een **albe**, een jurk van wit linnen. Dat betekent dat ik goed en netjes ben.

De albe zit rond mijn buik vastgebonden met een koord, dat noemen we een **cingel**. Dat betekent dat ik verbonden ben met God.

Om mijn nek draag ik een **stola**. Dat is een smalle strook stof. Dat betekent dat jullie op mij kunnen vertrouwen.

En dan heb ik nog mijn rode mantel. Dat noemen we een **koormantel**.

Ik heb ook een hele mooie **ring**. Die heb ik gekregen toen ik bisschop werd. Het betekent dat ik trouw beloofd heb aan de mensen waarvoor ik moet zorgen en die in God geloven.

Ik draag **een kruis** op mijn borst. Die heb ik ook gekregen toen ik bisschop werd.
Jezus is gestorven aan het kruis. Het is het teken van de christenen die geloven in God; de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Nou, ik hoop dat jullie nu wat meer over mij te weten zijn gekomen wat jullie nog niet wisten.
Ik vind het erg leuk dat er nog steeds elk jaar aan mij gedacht wordt en dat in mijn naam zoveel kinderen blij worden gemaakt.

Hartelijke groet, Sint Nicolaas



HOUVAST
OP SCHOOL