

# Jezus wordt geboren



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

## VERHAAL

Lang geleden, al meer dan 2000 jaar, wonen er een man en vrouw in Nazareth. De vrouw heet Maria en haar verloofde heet Jozef. Jozef is timmerman.

Maria is zwanger hoewel Jozef en zij nog niet met elkaar samenwonen. De engel Gabriel is al eerder bij haar gekomen en heeft haar verteld dat ze een zoon zou krijgen die ze Jezus moet noemen. Ze zei nog tegen de engel dat dat niet kan omdat Jozef en zij nog niet echt man en vrouw zijn maar de engel heeft gezegd dat God dit zou realiseren. Jozef krijgt in de gaten dat Maria zwanger is. Hij wil het niet aan iedereen laten weten en Maria in de problemen brengen dus denkt hij er over na om in stilte hun relatie te beëindigen.

Op een nacht wordt hij in zijn droom bezocht door een engel die zegt: 'Wees niet bezorgd. De baby die Maria verwacht is de redder van de mensen. Zij is in verwachting door het werk van God. Maria zal een zoon ter wereld brengen en jullie moeten hem Jezus noemen.' Jozef wordt wakker en doet wat de engel heeft gezegd. Ze worden man en vrouw.

Op een dag verschijnt er in Nazareth een gezant van het Romeinse Rijk. Hij staat op het plein en roept luid: 'Onderdanen van de keizer, jullie hebben allemaal de opdracht om te vertrekken naar plaats waar je familie vandaan komt. De keizer wil iedereen registreren om belasting te kunnen heffen.'

Jozef zegt tegen Maria: 'We moeten gaan, ook al ben je zwanger. Er is niks aan te doen. Laten we naar Bethlehem gaan.' Jozef zadelt z'n ezel en helpt Maria op de ezel. Zo gaan ze op weg. Ze komen in Bethlehem en besluiten een plek te zoeken om de nacht door te brengen. Veel geluk hebben ze niet, alle herbergen zijn vol. Bij één plek kunnen ze niet slapen maar horen ze van een mogelijkheid buiten de poort in het veld in een stal te overnachten. Met de ezel lopen ze de stal binnen. Daar staat een os bij een kribbe. Dat is een voerbak voor het hooi. In die stal wordt Jezus die nacht geboren. Maria wikkelde hem in doeken en legt hem in de kribbe.

Verderop in het veld liggen herders te rusten en de wacht te houden bij hun schapen als ze opeens worden opgeschrikt door een heel fel licht en prachtig gezang. Het lijkt wel of de hemel open gaat. Er verschijnt een engel, die zegt: 'Wees niet bang herders, ik kom goed nieuws brengen, er is zojuist een bijzonder kind geboren, een nieuwe koning, je zult hem vinden gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe.' De herders zijn geschrokken en zeggen: 'Waar is die plaats dan waar die nieuwe koning is geboren?' De engel zegt: 'Volg de helderste ster aan de hemel en je zult komen waar je moet zijn.'

De herders met hun schapen lopen in de richting van de ster en vinden een baby gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe. Precies zoals de engel heeft gezegd. Jezus heet de baby. Ze knielen voor de nieuwe koning. Ze zijn erg onder de indruk en willen wel voor altijd in de nabijheid van deze baby blijven. Ze moeten toch weer weg en vertellen iedereen die het horen wil over de geboorte van een nieuwe koning.