

Hoe het begon

Over het leven van Jezus



**HOUVAST
OP SCHOOL**

VERHAAL

Vorig schooljaar heb je over Jezus gehoord. Je weet het vast nog wel! De verhalen over Jezus staan in de bijbel. Die verhalen staan in het gedeelte dat we het Nieuwe Testament noemen. We horen hoe hij werd geboren en opgroeide op bij Jozef en Maria. Hoe hij als baby'tje werd bezocht door herders en wijzen. Want vanaf het begin van zijn leven was duidelijk dat hij heel bijzonder is.

Zo bijzonder dat de mensen zeiden dat er een nieuwe koning geboren was. Koning Herodes werd bang dat zijn macht in gevaar was. Wie dat was wist hij niet. Hij liet alle kleine jongetjes vermoorden. Jozef nam Maria en Jezus snel mee en zij vluchtten naar Egypte. Toen de kust weer veilig was keerden ze terug en gingen in Nazareth wonen. Jezus werd ouder.

We hebben hem met Maria gezocht toen hij in de tempel tussen de wijze mannen zat en met hen praatte. Alsof er niets aan de hand was.

En toen hij nog iets ouder was geworden werd hij gedoopt door Johannes. De mensen zagen een duif vlak over zijn hoofd vliegen toen hij omhoog kwam uit het water. En ze hoorden een stem. Het was alsof hij uit de hemel kwam. De stem zei: "Dit is mijn zoon, waar ik veel van houd."

En misschien weet je ook nog wel dat Jezus in Jerusalem kwam op een ezeltje en dat iedereen zo blij was. Maar er waren ook mensen die een grote hekel hadden gekregen aan Jezus. Zij wilden hem gevangen nemen.

Weet je nog hoe hij werd verraden door een van zijn leerlingen?? Hij werd gevangen genomen en gekruisigd. Daar vroeg hij God om alle mensen te vergeven dat ze dit hadden gedaan. Toen ging hij dood.

We hoorden dat dit toch niet het einde was van Jezus. Dat de vrouwen een leeg graf vonden. Dat iemand zei dat hij nog leefde.

Dat Jezus nog gezien werd door zijn leerlingen en door de Emmaüsgangers. Dat hij toch niet dood was gegaan en met de mensen heeft gepraat.

Dat hij op een dag naar de hemel opsteeg en daarna nooit meer is gezien.

En misschien herinner je ook de verhalen die hij ons vertelde. Deze verhalen helpen ons na te denken over hoe we in vrede met elkaar kunnen leven en hoe iedereen een goed leven kan hebben. Maar vooral ook dat God van ons houdt en ons altijd wil helpen.

We hoorden het verhaal over de bruiloft waar water wijn werd, Jezus vertelde over de mannen in een wijngaard die allemaal evenveel geld kregen en de verloren zoon die al zijn geld aan feesten had uitgegeven, zonder geld bij zijn vader terugkwam en met open armen werd ontvangen.

Dit jaar zullen we nog veel meer over Jezus horen, over zijn leven en over wat hij verteld heeft. En we zullen er samen over gaan nadenken.