

Laat de kinderen bij me komen

Altijd kind blijven



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Serie B Thema 18

Bouwsteen: Altijd kind blijven

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie

Focus binnen burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 34, 37, 38, 54

Groep: 3/4

Duur: 30 min

LESOPBOUW

- Het verhaal 'Laat de kinderen bij me komen'
- In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van vragen.
- Op verhaal komen: Als een kind

Bijlagen:

- Verhaal 'Laat de kinderen bij me komen'
- Vertelplaat
- Twee foto's voor het digibord
- Werkblad om te kopiëren

Zelf toevoegen:

- Potlood/pen

ELEMENT

Jezus zegt dat als volwassenen zouden zijn als kinderen zij het rijk van God binnen zouden kunnen gaan.

INTRODUCTIE

Dit verhaal maakt ons bewust van hoe Jezus mensen graag zou zien; als kinderen. Als we naar kinderen kijken zien we mensen met een open blik en een open hart. Ze zijn nog onschuldig. Alles is mogelijk, alles is nieuw. Volwassenen verliezen deze onschuld. Ze worden geplaagd door emoties zoals jaloezie, wraak of hebzucht maar maken het zichzelf ook moeilijk doordat ze beren op de weg zien. Door in de wereld te staan als een kind, ontdekt een volwassene zich even van wat hem tegenhoudt om het Rijk van God, waarin alles liefdevol, goed en puur is, in te gaan. Blijkbaar zit volwassenen het een en ander in de weg.

HET VERHAAL 'LAAT DE KINDEREN BIJ ME KOMEN'

Een vertelling naar het Bijbelverhaal in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Mattheus, Hoofdstuk 19, 13-15, het Evangelie van Marcus, Hoofdstuk 10, 13-16, en het Evangelie van Lucas Hoofdstuk 18, 15-17

Vertel het verhaal en bekijk samen de vertelplaat.

IN HET VERHAAL STAPPEN

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.

- Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.
- Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.
- Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.

Verhelderingsvragen:

- Wat komen de mensen bij Jezus doen?
- Wat moeten de kinderen van de leerlingen?
- Wat zegt Jezus over de kinderen?
- Wat wil Jezus van de volwassenen?

Ervaringsvragen:

- Wat voor dingen doe jij wel en volwassenen niet meer?
- Ken jij volwassenen die dingen doen die kinderen vooral doen? Wat doen ze? Wat vind jij er van?
- Voel jij je wel eens volwassen?

Levensbeschouwelijke vragen:

Deze vragen worden gesteld in de afsluiting van het volgende onderdeel 'Op verhaal komen'.

OP VERHAAL KOMEN 'ALS EEN KIND'

Stap 1

- Laat de leerlingen in een kring zitten.
- Ze gaan praten in tweetallen. Vraag de leerlingen een tweetal te vormen met diegene waar ze naast zitten. Bij oneven kan er ook een drietal worden gevormd.
- Je stelt steeds een vraag. Het tweetal draait zich een beetje naar elkaar toe en mag overleggen.
- Vraag een paar tweetallen hun antwoord te vertellen en ga daarna verder naar volgende vraag.

Vragen

- Welke volwassenen ken je allemaal?
- Wat zijn de verschillen tussen volwassenen en kinderen?
- Zouden volwassenen verstoppertje kunnen spelen? Doen ze dat? Waarom niet?
- Zouden kinderen kunnen autorijden? Doen ze dat? Waarom niet?

Stap 2

- Laat de twee afbeeldingen op het digibord zien.
- Vraag de leerlingen te vertellen wat er op de plaatjes te zien is en wat de verschillen zijn.
- Vraag bijvoorbeeld 'Wat zouden volwassenen kunnen denken als er sneeuw valt? En wat zouden kinderen dan kunnen kinderen denken?'

Stap 3

- De leerlingen gaan op hun eigen plek zitten.
- Deel de werkbladen uit.
- De leerlingen gaan aan het werk. Ze moeten de zinnen met de juiste plaatjes verbinden.
- Rechts staan steeds afbeeldingen van volwassenen zijn en links kinderen.



Loop langs de leerlingen en bespreek individueel wat je op de werkbladen ziet.

Afsluiting

Houd klassikaal een levensbeschouwelijk gesprek aan de hand van onderstaande vragen;

- Is het leuker om een kind te zijn of een volwassene?
- Zou je altijd kind kunnen blijven?
- Zou je altijd kind willen blijven?
- Wat wil je nog steeds doen als je volwassen bent?
- Kunnen je ouders of opa en oma nog zijn zoals jij?
- Hoe zou Jezus willen dat volwassenen zouden zijn?
- Waarom is dat beter?

