



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Over Zacheus

VERHAAL

Jericho is een belangrijke stad aan de handelsroute van Damascus naar Arabië. Handelaren uit allerlei windstreken komen naar de stad. Ze moeten belasting betalen als ze deze stad binnen willen gaan. In Jericho woont Zacheus. Hij is een tollenaar. Hij heft tol bij de stadspoort. Hij doet dat voor de Romeinen. Nu moet iedereen belasting betalen, dat weten de mensen wel, maar Zacheus is niet eerlijk. Hij laat de mensen veel te veel betalen en wat hij niet afdraagt aan de keizer stopt hij gewoon in zijn eigen zak. Hij is heel rijk geworden op oneerlijke manier. De mensen hebben een hekel aan Zacheus.

Vandaag komt Jezus naar Jericho. Langs de weg staan allemaal mensen. De mensen wachten op Jezus. Ze hebben veel over hem gehoord en zijn heel nieuwsgierig naar hem. Zacheus heeft het natuurlijk ook gehoord en ook hij wil Jezus wel eens zien. Maar Zacheus heeft een groot nadeel. Hij is heel klein. Hij loopt langs de straat op zoek naar een geschikt plekje, maar overall staan al mensen en hij kan niet over ze heen kijken.

Zacheus geeft het nog niet op. Hij wil écht graag Jezus zien en hij bedenkt een plannetje. Verderop in de straat ziet hij een vijgenboom staan. Hij klimt erin. Zo wacht hij tot Jezus dichterbij komt. Jezus staat stil onder zijn boom en kijkt omhoog. En hij zegt: 'Zacheus, kom snel uit de boom, want vandaag kom ik bij jou op visite.'

Zacheus gelooft zijn eigen oren niet. Komt Jezus bij hem? Dat kan toch niet?

Nou, dat vinden de mensen die er vlakbij staan ook! 'Dat kan toch niet? Jezus gaat toch niet mee met een tollenaar? Zo'n slechterik? Een schande is het!' Iedereen heeft er wel wat van te zeggen.

Zacheus komt snel uit de boom en ontvangt Jezus in zijn huis. Hij is zo blij.

En wat ze precies bespreken tijdens het bezoek is niet bekend, maar feit is wel dat Zacheus een ander mens wordt. 'Jezus, ik heb het niet goed gedaan. Ik zal de helft van wat ik bezit aan de armen geven en ik geef de mensen vier keer zoveel terug als wat ik te veel aan ze heb gevraagd.'

Jezus kijkt hem aan en zegt: 'Zacheus, vandaag is het een goede dag voor jou. Vandaag laat jij zien dat je ook bij God hoort. Je doet wat God jou vraagt. Je bent gered.'