

## Jezus wordt boos



### VERHAAL

Het is bijna Pesach. Dat is een belangrijk feest voor de Joden. Veel mensen gaan naar Jeruzalem om daar het Pesachfeest te vieren. Ze vieren dan dat God hen had bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ook Jezus en zijn leerlingen zijn in Jeruzalem om Pesach te vieren. Ze zijn op weg naar de tempel.

Als ze vlak bij de tempel zijn horen ze al een hoop geschreeuw. Op het plein zien ze allemaal kraampjes staan met verkopers erachter. Natuurlijk worden er dieren verkocht om te offeren maar dit is niet de manier. De één schreeuwt nog harder dan de ander om zijn verkoopwaar aan te prijzen. “Voor uw mooiste lammetjes moet u hier zijn!”, roept een verkoper. En een ander schreeuwt: “prachtige duiven!” Het lijkt wel een marktplein in plaats van een tempelplein.

Geldwisselaars doen goede zaken. De mensen mogen in de tempel niet met Romeinse munten betalen waar het hoofd van de keizer op staat. Dus iedereen moet dus geld wisselen.

Jezus ziet de drukte op het plein, hoort het geschreeuw van de verkopers en het gemekker van de lammetjes en wordt steeds bozer. Als hij tussen de kraampjes staat, trekt hij een touw van een kraam af en maakt er een zweep van. Hij begint om zich heen te slaan en jaagt iedereen het plein af. Hij trekt kramen om en gooit de tafels omver van de geldwisselaars. Al het geld vliegt in het rond. Kooien vallen om en dieren rennen weg. Tegen de verkopers roept hij: “Weg jullie, met al je spullen! Jullie maken een markthal van het huis van God! Dit is een huis om te bidden en geen rovershol!”

De vrienden van Jezus kijken verbijsterd naar wat er gebeurt. Ze hebben Jezus nooit zo boos gezien. De dagen daarna is de rust teruggekeerd rond de tempel. Jezus gaat er naar toe om de mensen les te geven. Ze zien hem als een leraar die vertelt over God en het Koninkrijk van God.

De priesters van de tempel en de Schriftgeleerden zien het allemaal gebeuren en ze vinden het helemaal niks, die Jezus van Nazareth. Ze proberen Jezus te betrappen op dingen die hij fout doet, zodat ze hem gevangen kunnen laten nemen. Maar ze krijgen die kans niet, want de mensen vinden Jezus geweldig en ze hangen aan zijn lippen.