

Veronica

Altijd bewaren



**HOUVAST
OP SCHOOL**

WERKBLAD STATIES VAN DE KRUISWEG

<p><u>1^e statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld</u></p> <p>Daar stond hij Hij had zijn hele leven Niets anders dan Liefde gegeven</p>	
<p><u>2^e Statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders</u></p> <p>Hij huilde niet Hij vocht niet Hij nam zijn kruis op en ging</p>	
<p><u>3^e statie: Jezus valt voor de eerste maal</u></p> <p>Hij rende op hem af Hij stak zijn hand nog uit. Te laat Daar viel Jezus, zomaar op de straat</p>	
<p><u>4^e statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder</u></p> <p>Hij was altijd zijn eigen weg gegaan Zijn hele leven Liefde gegeven Maria moest hem laten gaan</p>	
<p><u>5^e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen</u></p> <p>Simon hielp Jezus sjouwen De kinderen wilden hem tegenhouden Maar Jezus ging verder</p>	
<p><u>6^e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus</u></p> <p>Veronica kon alleen maar even Het zweet van zijn gezicht afvegen Toen ging hij weer verder</p>	
<p><u>7^e statie: Jezus valt voor de 2^e maal</u></p> <p>Jezus viel voor de tweede keer Hij kon nog net opstaan Zijn weg verder gaan</p>	



HOUVAST OP SCHOOL

<p><u>8^e statie: Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem</u></p> <p>Ze huilden om hem Maar Jezus zei: Huil niet om mij</p>	
<p><u>9^e statie: Jezus valt voor de derde maal</u></p> <p>Jezus viel weer Voor de derde keer Toch stond hij op en liep verder</p>	
<p><u>10^e statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd</u></p> <p>Jezus had zelfs geen kleren meer Hij die zijn hele leven Alles had weggegeven</p>	
<p><u>11^e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld</u></p> <p>Ze bleven bij hem met een paar Ze hadden alleen nog elkaar Jezus zou er niet meer zijn</p>	
<p><u>12^e statie: Jezus sterft aan het kruis</u></p> <p>Toen stierf Jezus Hij die zijn hele leven Niets anders dan liefde had gegeven</p>	
<p><u>13^e statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen</u></p> <p>Ze namen hem van het kruis En tilden Hem naar de plek waar ze hem begraven wilden</p>	
<p><u>14^e statie: Jezus wordt in het graf gelegd</u></p> <p>Ze wikkelden hem in doeken Net als bij zijn geboorte, Zo legden ze hem neer</p> <p>Hij die zijn hele leven Niets anders dan liefde had gegeven</p>	