

Het allerbelangrijkste is



**HOUVAST
OP SCHOOL**

VERHAAL

Elke dag komen veel mensen naar Jezus luisteren. Jezus is een verhalenverteller. Iedereen zit met open mond te luisteren. Zijn verhalen gaan altijd over God en over mensen.

Hij vertelt verhalen over een koninkrijk. Dat is ander koninkrijk dan de mensen kennen. Het is het koninkrijk van God. Daar is het heel fijn. Er is geen oorlog en niemand maakt er ruzie.

De mensen die komen luisteren stellen ook vragen aan Jezus. Jezus geeft dan antwoord.

Soms komen er ook mannen luisteren die heel veel denken te weten over God. Zij maken zelfs wel eens ruzie met elkaar over wie er het meeste weet. Ook proberen ze Jezus moeilijke vragen te stellen. Dan hopen ze dat hij het antwoord niet weet. Zo gaat het ook die ene keer.

Een man gaat naar Jezus toe en vraagt: “Wat vindt God de allerbelangrijkste regel? Jezus kijkt de man aan. “Dat je veel van God houdt”, zegt Jezus. Jezus stopt hierna niet met praten.

Hij gaat door en zegt: “Maar er is nóg een regel die net zo belangrijk is. Houd van andere mensen net zoveel als je van jezelf houdt. Allebei de regels zijn even belangrijk voor God! Deze twee regels zijn belangrijker dan alle andere regels die er zijn.”