

Sint Joris

Ik ben dapper

WERKBLAD ZELF LEZEN



Er is een grote draak.
Hij is heel eng.
Hij ruikt heel vies.
Hij spuwt vuur.
Kijk maar uit!

Hij eet worst en kip.
Dan is het vlees op.
Nu wil hij meisjes eten.
Best wel eng.

Die dag heeft de prinses pech.
Haar kaartje zit in de kist.
En haar vader pakt haar kaartje.
De prinses huilt.
De draak is eng!

Maar daar komt Joris.
Hij is dapper en sterk.
Hij heeft een zwaard.
Hij steekt zijn zwaard in de draak.
De draak is dood.

De prinses is blij!
Alle mensen vieren feest!
De koning roept Joris.
Hij geeft hem een hand.
Trouw met mijn dochter, zegt hij.

Maar Joris klimt op zijn paard.
Hij is voor altijd weg.
Maar wij kennen zijn verhaal.

