

Pinksteren



**HOUVAST
OP SCHOOL**

VERHAAL

Die dag waren de vrienden van Jezus allemaal weer bij elkaar. Ze zaten gezellig samen te eten.

Plotseling hoorden ze allemaal een heleboel herrie. Het leek wel of er een harde wind waaide maar ze voelden geen wind. Ineens leek het wel alsof er een vuur kwam, een groot vuur dat over alle vrienden heen ging. Het leek wel of hun hoofd in brand stond. Ze voelden het van binnen.

Ze gloeiden allemaal en ze begonnen te praten maar wat zeiden ze toch? Dat was niet de taal die ze normaal praatten.

Vol vuur vertelden ze over God en over al het goede dat God gedaan had in alle talen van de wereld.

In de buurt woorden mensen die in andere landen geboren waren. Ze kwamen naar het huis lopen waar de vrienden aan het praten waren. Ze hoorden hen buiten op straat. Ze zeiden tegen elkaar: 'Hoe kan dat nou? Ze praten de taal van het land waar ik geboren ben. Zij zijn daar toch niet geboren? Horen jullie het ook?' Niemand snapte het. Iemand zei: 'Hebben ze misschien te veel wijn gedronken?'