

Saulus wordt Paulus



De mensen die Jezus volgen zijn bang. Ze zijn bang voor de priesters van de tempel. Ze willen leven, zoals Jezus heeft gezegd dat ze moeten doen. Maar de priesters willen dat niet. Ze willen dat ze daarmee stoppen. Zij hebben opdracht gegeven om die mensen gevangen te nemen. Weet je wie dat doet? Saulus! Hij gaat van deur tot deur en pakt iedereen op, die hij verdenkt.

Op een dag is Saulus op weg naar de stad Damascus. Vlakbij de stad schijnt er ineens een heel fel licht. Saulus kan niets meer zien. Hij valt van zijn paard en blijft op de grond liggen.

Dan hoort hij een stem die zegt: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” “Wat bedoelt u? Wie bent u?” vraagt Saulus bedremmeld. De stem zegt: “Ik ben Jezus! Sta op Saulus! Ga de stad binnen. Daar zal iemand zeggen wat je moet doen.”

Iedereen die er bij is, staat met verbazing te kijken. Wat gebeurt er. Saulus krabbelt op. Hij heeft zijn ogen wijd open, maar hij ziet helemaal niets. Mensen helpen hem op zijn paard. Ze rijden Damascus binnen. Drie dagen lang eet en drinkt Saulus niets.

In Damascus woont iemand die in Jezus gelooft. Hij heet Ananias. Ananias hoort een stem zijn naam roepen. Hij zegt: “Hier ben ik Heer.” Hij heeft gelijk door van wie de stem is. Het is Jezus. De stem zegt: “Ga naar de Rechte Straat. Daar is Saulus. Hij is aan het bidden.”

Ananias krabt achter zijn oor. Hij heeft over Saulus gehoord. Hij zegt: “Heer, dit is de man die uw volgelingen in de gevangenis gooit. Deze man doet kwaad!”

Ananias hoort: “Ga naar deze man, want ik heb hem gekozen om over God en het Rijk van God te vertellen aan alle mensen, waar hij komt.”

Hij doet wat hij heeft horen zeggen. Hij loopt naar het huis en ziet Saulus daar bidden. Ananias gaat naar Saulus toe, legt zijn handen op zijn ogen en zegt: “Saulus, broeder, Jezus heeft me gestuurd. Jezus die jij op weg hiernaar toe bent tegengekomen. Je zult weer zien. Je zult het van binnen voelen dat God ook bij jou is.”

Hij kan weer zien! Hij staat meteen op en hij laat zich dopen op de eerste plek waar dit kan. Hij zal voortaan niet meer jagen op de volgelingen van Jezus. Na zijn doop gaat hij door het leven als een nieuw persoon. Hij zal iedereen gaan vertellen over Jezus. En omdat hij zich een nieuw mens voelt, wil hij een andere naam. Voortaan heet hij Paulus en trekt hij de steden door om te vertellen over Jezus.