

De brandende braamstruik



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Mozes groeit op in het paleis van de farao.

Hij gaat vaak op bezoek bij zijn broers en ziet daar hoe zijn volk wordt behandeld. Ze moeten heel hard werken en worden onrechtvaardig behandeld. Dat maakt hem verdrietig.

Op een dag ziet hij een Egyptenaar een man van zijn volk slaan. Dat maakt hem zo boos dat hij de Egyptenaar heel hard slaat. De man valt. Hij is dood. Hij begraaft de dode man snel onder het zand. Hij denkt dat niemand hem heeft gezien. Maar dat heeft hij mis. De farao hoort wat Mozes gedaan heeft en hij wordt heel boos. Hij wil Mozes doden. Mozes vlucht weg uit het paleis, naar het land Midjan.

Op een dag in Midjan zit Mozes bij een put uit te rusten als er zeven meisjes aan komen. Ze willen hun schapen te drinken geven. Een stel herders die ook bij de put zijn, willen voordringen. Mozes springt op en roept: "Weg jullie, deze meisjes waren hier eerst!" Mozes helpt de meisjes om de schapen te drinken te geven.

'Wat zijn jullie vroeg terug,' zegt de vader van de meisjes als ze thuis komen. De meisjes vertellen, dat een Egyptenaar hen geholpen heeft. 'Ga die man halen, om hier te eten en te drinken,' zegt de vader. Hij heet Jetro en is priester. Mozes voelt zich zo welkom dat hij besluit om daar te blijven wonen. Hij wordt verliefd op een van de meisjes, Sippora. Na een tijdje trouwt hij met haar.

Mozes werkt veertig jaar bij Jetro. De farao is inmiddels gestorven, maar het volk is nog steeds slaaf in Egypte. God ziet het en denkt aan de belofte die Hij heeft gedaan aan de voorvaderen van het volk, Abraham, Isaak en Jacob. Hij had beloofd om altijd voor het volk te zorgen. God heeft medelijden met zijn volk.

Mozes gaat elke dag op pad met zijn schapen op zoek naar mals gras. Vaak trekt hij dan dagen dwars door de woestijn. Op een dag is hij op de berg Horeb. Die staat bekend als de berg van God.

Als Mozes de berg oploopt ziet hij een braamstruik die brandt, maar niet verbrandt! Mozes komt voorzichtig dichterbij om het vreemde verschijnsel te onderzoeken. Maar dan klinkt er opeens een stem: 'Mozes, Mozes, Ik ben het, Ik ben die is. Kom niet dichterbij en doe je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob.' Mozes slaat zijn handen voor zijn gezicht. Dat is God zelf die hem roept.

God vertelt Mozes dat hij de ellende van zijn volk dat nog in Egypte is niet meer aan kan zien. 'Ik wil ze gaan helpen en jij gaat mij daarbij helpen,' zegt God.

'Waarom ik?' vraagt Mozes aan God. 'Het volk zal mij niet geloven en ze zullen niet naar mij luisteren. Maar God belooft dat hij Mozes zal helpen. 'Je zult niet alleen zijn', zegt God. 'Je broer Aäron zal er ook zijn om je te helpen. En ik zal zorgen dat je wonderen kunt laten zien. Dan zal het volk je geloven en naar je luisteren'. Mozes voelt dat hij moet doen wat God van hem vraagt en hij gaat op reis naar Egypte.