

# Brood uit de hemel



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

## VERHAAL

Het volk is nu al meer dan twee maanden geleden uit Egypte gevlucht. Ze lopen in de woestijn, die Sin wordt genoemd. De mensen zijn moe en hongerig en beginnen steeds meer te klagen tegen Mozes. Ze zeggen: 'Waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we vlees en brood genoeg om te eten. Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht om van de honger dood te gaan.'

God hoort de mensen klagen en zegt tegen Mozes: 'Ik zal voor jullie zorgen. Er zal brood regenen uit de hemel. De mensen moeten er elke dag op uit gaan en genoeg voor één dag verzamelen. Op de zesde dag van de week moeten ze de dubbele hoeveelheid verzamelen.'

Mozes vertelt de mensen dat God hen zal helpen en dat ze die avond nog vlees zullen eten en de volgende ochtend brood. De mensen kijken elkaar aan. Het wordt avond en dan zien de mensen vogels vliegen. Het zijn kwartels en ze vallen omlaag tussen de tenten van de mensen.

De volgende morgen is het mistig rondom het kamp. Als de mist is opgetrokken zien de mensen een fijn korrelig laagje op de grond liggen. 'Wat is dat?', vragen de mensen. Ze weten niet wat het is. Mozes legt hen uit dat dat het brood uit de hemel is.

Mozes zegt: 'Jullie mogen niet meer pakken dan je vandaag nodig hebt voor je familie in je eigen tent.' Er is elke dag precies genoeg voor iedereen. Mozes zegt ook: 'Je mag niks bewaren, want elke dag is er weer opnieuw brood uit de hemel.' Sommige mensen nemen toch wat meer om te bewaren voor de volgende dag maar dat brood gaat vreselijk stinken en het zit vol wormen. Mozes is boos. 'Luister dan ook,' zegt hij. 'Alleen op de zesde dag mag je het dubbele verzamelen, omdat de zevende dag onze rustdag is. Dan werken we niet. Net als God. Op de zevende dag rustte hij.'

Het volk noemt de korrels manna. Het brood dat ze er van maken smaakt naar honingkoek. God vraagt aan Mozes om één pot met manna te bewaren. Dit Manna zal niet bederven, maar zal aan iedereen laten zien dat God voor mensen zorgt.

Hierna trekken de mensen nog veertig jaar door de woestijn en elke dag eten zij het brood dat uit de hemel komt.