

# De tien geboden



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

## VERHAAL

Het volk trekt verder door de woestijn. Op een dag zien ze in de verte een hoge berg. “Daar gaan we naar toe en daar blijven we een tijdje,” zegt Mozes. Dat vinden de mensen een goed idee. Ze zijn moe van de reis en willen graag uitrusten. Als ze bij de berg zijn zetten ze hun tenten op, geven hun dieren een goede plaats en gaan lekker uitrusten. Maar Mozes rust niet uit.

Mozes klimt de berg op. God is boven, weet Mozes. Deze berg is een heilige berg. De berg heet de Sinai. Als Mozes boven is roept God hem. “Mozes, luister! Ik ben jullie God die jullie steeds heeft geholpen. Nu ga ik jullie regels geven. Deze regels zijn heel belangrijk. Wij maken een afspraak. Jullie houden je aan de regels. En zo horen wij voor altijd bij elkaar.”

Mozes zoekt twee grote platte stenen en daarop schrijft God tien regels.  
“Er is maar één God en dat ben Ik. Ik ben God die jullie heeft bevrijd uit Egypte.  
Je mag geen andere goden hebben.  
Je mag mijn naam niet verkeerd gebruiken.  
De laatste dag van de week is een bijzondere dag. Een dag om te rusten.  
Wees goed voor je vader en moeder.  
Je mag niemand dood maken.  
Je mag iemand van wie je houdt niet in de steek laten.  
Je mag niet stelen.  
Je mag niet liegen.  
Je mag niet jaloers zijn.”

De mensen worden ongeduldig. Mozes blijft zo lang op de berg. De mensen zeggen; “Hij komt vast niet meer terug. Het is misschien toch allemaal niet waar. We maken onze eigen god. Die god zal ons helpen.” Als Mozes eindelijk beneden komt, ziet hij de mensen feest vieren en dansen. Mozes denkt: “Waarom zijn ze toch aan het dansen en hebben ze feest?”

Hij loopt naar de feestvierende mensen en schrikt van wat hij ziet!  
In het midden staat een gouden beeld van een kalf.  
De mensen hebben een nieuwe god gemaakt om hen te helpen. Ze geloven in het gouden kalf en vragen dat om hulp. En dat is niet goed. Het staat in de regels die God heeft gegeven. Want in een van de regels die God heeft gegeven staat ‘Er is maar één God en dat ben Ik. Je mag geen andere goden hebben.’

Mozes wordt heel erg boos en schreeuwt: “Stop!” Dan zegt hij: “Wat is dit? Geloven jullie niet meer in God? God heeft jullie bevrijd uit Egypte en brood uit de hemel gestuurd.”

Mozes zegt: “Smelt het goud van het kalf maar en ga een prachtige kist maken. En zet op de deksel twee engelen van goud.” De mensen luisteren naar Mozes. Ze zien hoe boos hij is.

Als de kist klaar is legt Mozes de twee platte stenen met de regels van God er in. Ze noemen de kist de ark.

Mozes zegt dat ze verder moeten trekken in de richting van het land dat God hen zal wijzen. Natuurlijk dragen ze de ark met zich mee. Want daarin zitten de afspraken die God met hen heeft gemaakt. Door deze afspraken horen de mensen en God bij elkaar.