



**HOUVAST
OP SCHOOL**

KERSTVIERING

‘EEN KIND VAN VREDE, HOOP EN LIEFDE’

Introductie op de viering:

Deze kerstviering wordt verteld en gespeeld vanuit het perspectief van Jozef en sluit aan op thema 15 van serie B.

Jozef is de verloofde van Maria. Hij maakt alles van dichtbij mee. Hij is haar steun en toeverlaat en laat haar niet in de steek. Samen gaan ze op weg naar Bethlehem om zich te laten registreren in het dorp waar hij vandaan komt. Deze reis zal hij zijn leven lang niet meer vergeten. Het kind waar hij voor gaat zorgen, zal daar geboren worden. In een stal, omdat er geen plaats meer is de herbergen van Bethlehem. De zoon van God die hij zal opvoeden als zijn eigen zoon. Een kind vrede, hoop en liefde zal brengen en tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Wat heb je nodig:

- Verkleedkleden voor Jozef, Maria, herders (eventueel schaapjes), engelen, koningen en herbergier, Herodes, ezel en os. (Ezel en Os kunnen ook in de stal staan als afbeelding van bijvoorbeeld karton of hout)
- Een groot zwart doek (als achtergrond decor)
- Een projectiescherm en beamer (om de liederen op te projecteren). Als u de muziek live realiseert, kan het zonder projectiescherm en beamer.
- Een bankje
- Een pop als kindje Jezus
- Een podium of ruimte waar iedereen goed kan zien wat er zich afspeelt.
- Geluidsinstallatie/ internet/ microfoon
- 2 kinderen voor het lezen van openings- en slotgebed

Als je kiest voor het aansteken van de Adventskrans/ 4 Adventskaarsen tijdens de viering:

- 4 adventskaarsen of een adventskrans.
- 4 kinderen voor het kaarsen aansteken bij de adventskrans

Rollen:

- Verteller (leerkracht of voorganger)
- Maria, Jozef
- Engelen
- Herders
- Koningen
- Herbergier
- Herodes
- Eventueel os, ezel, schapen

Vorbereiding:

- Maak op het podium een plek waar ruimte is om een stal te maken.
- Het is vaak prettig om van een aantal sterke zangers een koortje te vormen. Dan kunnen de anderen op hen steunen. Misschien zijn er ook leerlingen die een muziekinstrument bespelen en mee kunnen spelen.



**HOUVAST
OP SCHOOL**

- Als er een leerlinge alleen de tekst van Maria in het openingslied op haar rekening kan nemen is dat natuurlijk prachtig. Zorg dan wel voor voldoende versterking en een back-up plan mocht Maria ziek zijn of toch uiteindelijk terug schrikken.
- Zorg voor 'kerstsfeer' door de ruimte van te voren in te richten en met gedimd licht te werken.
- Oefen met de kinderen in de klas de liederen van de viering. Zie 'liederen in de klas oefenen' met links naar YouTube.

Beschrijving viering 'Een kind van vrede, hoop en liefde'

Woord van welkom

door directeur of leerkracht

Openingsgebed

door een leerling

Goede God,
Wij vieren de geboorte van Jezus
Een kind dat geboren is voor vrede, hoop en liefde
Een kind dat vrede, hoop en liefde brengt
Een kind van God.
Wij hebben op zijn komst gewacht.
Wij steken 4 kaarsen aan,
zodat we zien gebeuren wat Jezus in ons leven brengt: Licht!
Licht van vrede, licht van hoop en licht van liefde.

Aansteken van de adventskaarsen

door 4 leerlingen en een leerkracht

<u>1^e kaars:</u> Ik zie een kind Ik zie een kind dat vrede brengt Ik droom van Kerstmis	<u>2^e kaars:</u> Ik zie een kind Ik zie een kind dat mensen nieuwe hoop geeft Ik droom van Kerstmis
<u>3^e kaars:</u> Ik zie een kind Ik zie een kind van liefde Ik droom van Kerstmis	<u>4^e kaars:</u> Ik zie een kind Ik zie een kind van God Ik droom van Kerstmis

Leerkracht:

Ik zie een ster
Ik zie hemels licht dat op onze aarde schijnt.

Ik droom dat alle mensen het kerstkind mogen vinden



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Het Kerstspel

Tijdens het lied 'Kom nu wat dichterbij me, Jozef' beelden de spelers uit wat gezongen wordt.

Na het lied gaat de verteller verder en wordt het Kerstspel verder uitgespeeld.

De spelers hebben geen tekst! Ze beelden alleen uit wat er wordt verteld.

In de ene hoek van het podium staat de stal.

Daarin staan een os en een kribbe en twee stoeltjes of zitplekken voor Jozef en Maria.

In de andere hoek van het podium staat een herberg met een herbergier ervoor.

Start het Lied: [kom nu wat dichterbij me jozef tekst met poppen.avi - YouTube](#)

TEKST	SPEL
(Maria) Kom nu wat dichterbij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.	Maria staat rechts op het podium. Jozef staat links op het podium. Ze lopen langzaam naar elkaar toe.
(Koor) Ze hadden dagen gelopen door het koude land, Maria en Sint Jozef met de ezel aan zijn hand. De zon begon te dalen, de hemel was zo groot. Maria droeg haar baby nog warm in haar schoot.	Tijdens dit couplet lopen Maria en Jozef (met hun ezel) over het podium alsof ze op reis zijn.
(Maria) Kom nu wat dichterbij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.	Maria geeft Jozef een arm. Ze lopen verder.
(Koor) Zij waren bijna gekomen bij een kleine stad. De maan die scheen zo helder en de heuvels werden zwart. Maria kreunde zachtjes, ze voelde zich zo moe. Sint Jozef liep alleen naar een kleine herberg toe.	De herbergier staat voor zijn/haar herberg. Jozef en Maria lopen daar naar toe. De herbergier schudt heel duidelijk nee, geen plaats. Jozef trekt een wanhopig gezicht.



**HOUVAST
OP SCHOOL**

<p>Maar nergens was er plaats, geen kamer was meer vrij. Sint Jozef was niet rijk en ze duwden hem opzij. Sint Jozef zei toen smekend: (Jozef) 'Mijn vrouw verwacht een kind, ze kan niet buiten blijven op de velden in de wind'.</p>	<p>Optie: laat meer kinderen in het dorpje lopen. Die Jozef ook opzij duwen.</p>
<p>(Koor) Toen zei een arme herder: (Herder) 'Ik heb een kleine stal, daar mag je wel gaan slapen; 't is ginder in het dal'.</p>	<p>Een herder komt op en loopt naar Jozef toe. Hij neemt Jozef mee naar de stal of hij wijst hem de stal. De herder gaat van het podium af.</p>
<p>Maria) Kom nu wat dichterbij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.</p>	
<p>(Koor) Kom nu wat dichterbij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.</p>	<p>Jozef en Maria lopen er heen en gaan zitten in de stal.</p>
<p>Het Kerstspel</p> <p><i>Leerkracht of voorganger begint te vertellen direct na het lied.</i></p> <p>"Daar zijn ze dan! In een stal. Het is beter dan onder de blote hemel. Maar warm is het er niet echt. Gelukkig is er een os. Die geeft wat warmte af.</p>	<p>Maria en Jozef zitten in de stal. Maria loopt een beetje heen en weer. Wrijft over haar buik. Jozef rilt. Ze gaan beïden liggen.</p>
<p>En 's nachts gebeurt het. Maria krijgt haar baby. Het is een jongetje en ze noemt het kindje "Jezus". Ze wikkelt hem in doeken en legt hem in het kribje. Jozef gaat dicht bij het kindje zitten.</p>	<p>Maria wikkelt het baby'tje (pop) in doeken en legt het in de kribbe. Jozef zit er naast.</p>



HOUVAST OP SCHOOL

<p>De os kijkt verbaasd. ‘Wat moet dat kindje nou in zijn voederbak’.</p> <p>Het is heel donker en stil in de stal. Alleen het gehuil van de baby verbreekt de stilte.</p>	<p>Als een leerling de os speelt kan het naar de kribbe komen om te snuffelen</p> <p>Jozef gaat liggen en Maria blijft zitten en naar Jezus kijken.</p>
<p>In de tussentijd is de herder, die Maria en Jozef tegengekomen waren toen ze een plek voor de nacht zochten, weer op weg naar zijn kudde met schapen.</p> <p>De engelen zeggen hem: ‘Je moet terug naar die stal die je de zwangere vrouw en haar man hebt geweest. Daar is een kind geboren, dat de hele wereld zal veranderen. Haal alle herders die je kent en neem hen mee.</p>	<p>De herder komt op en loopt rustig in de richting van de andere kant van het podium.</p> <p>De engelen komen op. De herder staat stil en luistert.</p> <p>De herder loopt tussen de engelen door en gaat op weg om zijn schapen en andere herders te halen.</p>
<p>Opeens zien Jozef en Maria een schitterend licht en ze horen gezang. Eerst is het nog in de verte maar het geluid komt steeds dichterbij. Jozef loopt naar buiten om te kijken</p> <p>Hij ziet engelen. Ze zingen Gloria in Excelsis Deo. Het lijkt wel of ze dansen van blijdschap. “</p> <p>Lied: Gloria Eer zij God in onze dagen Eer zij God in deze tijd Mensen van het welbehagen Roept op aarde vrede uit Gloria in excelsis Deo (2x) Eer zij God die onze Vader En die onze Koning is Eer zij God die op de aarde Naar ons toe gekomen is Gloria in excelsis Deo (2x) Lam van God, Gij hebt gedragen Alle schuld tot elke prijs</p>	<p>Jozef loopt naar de rand van de stal</p> <p><i>Optie:</i> De engelen maken een dans terwijl de muziek klinkt. Balletmuziek Ballet liedjes ballerina Kinderballet klassiek Kinder dansmuziek kind Balet muziek - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9L9cgDntlWY Eer zij God in deze dagen (meezingversie met tekst)</p> <p>De engelen gaan bij de stal zitten (zijkant).</p>



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Geef in onze levensdagen
Peis en vree, kyrieleis
Gloria in excelsis Deo (2x)

“De herders begrijpen dat er een bijzonder kind is geboren, die van grote betekenis is voor arme mensen zoals herders zijn. Ze zijn nog nooit als eerste op een feestje uitgenodigd en nu wel!”

Lied : De herdertjes lagen bij nachte
(tip: alleen eerste coupletje ivm de lengte_

De herdertjes lage bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
’t liep tegen het nieuwe jaar

“De herders keren terug naar hun slaapplek in het veld en bij het vuur vallen ze in slaap.”

De herders aanlopen, gaan naar binnen en kijken naar het kindje Jezus.

Herders lopen van het podium af.

“Maria en Jozef zijn moe.
Het kindje Jezus is al in slaap gevallen in het kribje.
Ze verwachten verder geen bezoek meer.
Maar niet alleen de herders hebben gehoord van de geboorte van Jezus.
Ook 3 wijze mannen uit het oosten, hebben een teken aan de hemel gezien.
Een bijzondere ster die stralender schijnt dan de andere sterren. Ze kennen de ster niet.
Ze zochten op hun hemel kaarten maar konden deze ster niet vinden.
Zou dit het teken zijn dat de redder van de wereld is geboren? De nieuwe koning, een vredebrenger? Zo staat het geschreven in de oude boeken. Ze geloven het vast en zeker.
Ze besluiten de ster te volgen.”

Jozef en Maria zitten bij de kribbe.

3 wijzen/ koningen lopen langzaam van achter uit de zaal naar het podium.

Een leerling met een ster op een stok loopt voor hen uit.



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Start het lied: 3 dag koning Herodes - YouTube	
“De ster brengt hen eerst bij Herodes. Die wil alles weten van ‘die nieuwe koning’ De wijzen mannen begrijpen dat ze hier niet moeten zijn en gaan verder de ster achterna. die brengt hen bij de stal. Ze knielen neer bij Jezus en geven hem hun cadeaus : mirre, wierook en goud”	Herodes staat op het podium en de 3 wijzen komen naar hem toe en blijven tijdens het lied staan
“Als de wijzen weg zijn, valt Maria in slaap. Jozef zit naast het kribje en kijkt naar Jezus. ‘Ik heb zo vaak van jou gedroomd’, zegt hij, en nu lig je hier in mijn armen. Zo klein en kwetsbaar nog. Ik zal voor jou zorgen, als mijn eigen zoon, Dat beloof ik met heel mijn hart, aan God jouw Vader’.”	Jozef pakt Jezus uit het kribje. Maria ligt te slapen.
Slotlied: Laat het Kerst zijn // Meezing Liedtekst Songtekst video met Liedtekst - YouTube	Alle spelers op het podium.

Afsluiting van de viering

door directeur of leerkracht.

De adventskaarsen worden uitgeblazen met het versje:

We blazen de kaarsen uit,
We vangen het licht in onze handen
We nemen het licht mee in ons hart
Daar zal het blijven branden.



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Songtekst 'Kom nu wat dichtter bij me Jozef'

<p>(Maria) Kom nu wat dichtter bij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.</p>	<p>Maria) Kom nu wat dichtter bij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.</p>
<p>(Koor) Ze hadden dagen gelopen door het koude land, Maria en Sint Jozef met de ezel aan zijn hand. De zon begon te dalen, de hemel was zo groot. Maria droeg haar baby nog warm in haar schoot.</p>	<p>(Koor) Kom nu wat dichtter bij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.</p>
<p>(Maria) Kom nu wat dichtter bij me Jozef, want ik ben zo koud. Maar met mijn hand in jouw warme hand lijkt ieder kaal en verlaten land weer veilig en vertrouwd.</p>	
<p>(Koor) Zij waren bijna gekomen bij een kleine stad. De maan die scheen zo helder en de heuvels werden zwart. Maria kreunde zachtjes, ze voelde zich zo moe. Sint Jozef liep alleen naar een kleine herberg toe. Maar nergens was er plaats, geen kamer was meer vrij. Sint Jozef was niet rijk en ze duwden hem opzij. Sint Jozef zei toen smekend: (Jozef) 'Mijn vrouw verwacht een kind, ze kan niet buiten blijven op de velden in de wind'.</p>	
<p>(Koor) Toen zei een arme herder: (Herder) 'Ik heb een kleine stal, daar mag je wel gaan slapen; 't is ginder in het dal'.</p>	



**HOUVAST
OP SCHOOL**

<p><i>Songtekst: dag koning Herodes</i></p> <p>Wijzen: Dag, koning Herodes we maakten een reis. We zoeken een kindje hier in uw paleis. We zoeken een koning, we zagen z'n ster. We willen hem eren, daarom komen we van ver.</p> <p>Herodes: Een kindje, een koning? Er is er maar één, en dát is Herodes, dat weet iedereen! Bediende en paleiswacht: Een kindje, een koning? Er is er maar één, en dát is Herodes, dat weet iedereen!</p> <p>Wijzen: Nee, koning Herodes, dat kind is nog klein. Maar straks zal het zeker de machtigste zijn. We hebben z'n ster aan de hemel gezien. Die ster was zo anders en zo helder bovendien.</p> <p>Herodes: Wat hoor ik? Een koning, nog groter dan ik? M'n hart bonst van binnen, ik schrik en ik schrik! Ik weet van geen kindje, dit is een abuis! De enige koning ben ik hier in huis!</p> <p>Bediende en paleiswacht: Hij weet van geen kindje, dit is een abuis! De enige koning is hij hier in huis!</p> <p>Wijzen: Maar koning Herodes, wie weet er dan raad? Is hier dan geen wijze, die weet hoe het staat? Die ster aan de hemel is meer dan een ster. Waar is nu het kindje, daarom komen we van ver, ver, ver.</p>	<p><i>Songtekst Laat het kerst zijn</i></p> <p>Laat het kerst zijn, laat het feest zijn Jezus kwam voor jou en mij. laat het kerst zijn, laat het feest zijn, voor iedereen van groot tot klein. Zolang de kerstboom staat, weet dan dat het gaat, niet om sneeuw of sfeer maar om zoveel meer. Jezus kwam dichtbij, als een kind zo klein, Hij bracht kerstsfeer in ons hart. Dus laat het kerst zijn! Het is zover, de kaarsen branden en de openhaard knettert vrolijk en ik ruik de zoete dennengeur en we eten iets speciaals. Het is zover, Jingle Belles klinkt weer in de winkelstraat. Ik kon vannacht niet slapen en toch voel ik me super goed want ik weet hoe kerst is bedoeld. Hier heb ik zolang op gewacht Vandaag is de grote dag. Het feest van Jezus kwam. Laat het kerst zijn.... Een heel gelukkig kerstmis dat heel speciaal en echt is want Jezus is geboren kwam ook voor jou Laat het kerst zijn....</p>
--	---