



**HOUVAST
OP SCHOOL**

KERSTVIERING 'JE BENT NIET ALLEEN'

Duur: 30-35 minuten

In deze kerstviering vertellen we het Kerstverhaal en brengen dit in verbinding met verhalen van vandaag.

Voorbereiding

- Het is onze ervaring dat leerlingen betrokken zijn tijdens de viering als ze ook betrokken worden in de voorbereiding.
- In de viering werken we met Tableau Vivants en twee vertellers. Ter voorbereiding bedenken leerlingen hoe ze een scene kunnen uitbeelden. Als ze daarbij een suggestie nodig hebben, kunnen ze de bijgevoegde afbeeldingen bekijken.
- Aan het eind worden kerstkaarten gebruikt. De kerstkaarten kunnen in de week voor kerst worden gemaakt. Het is mooi om de kaarten te verwerken tot een slinger die in de ruimte wordt opgehangen. De kerstkaarten kunnen gemaakt worden voor vluchtelingen, ouderen of andere kwetsbare groepen.
- De liedjes staan apart op een liedjesblad. Deze liedjes kunnen ook in de weken voorafgaand aan deze viering worden geoefend.

Uitbeelden

- Tijdens het vertellen kunnen de tableaux worden gewisseld. Om vaart te houden in het verloop van de viering in de viering, is er gekozen om steeds twee scenes achter elkaar te vertellen. Als de vertellers tussen de tableaux gaan staan, is het voor de toeschouwers duidelijk welk deel van het verhaal wordt uitgebeeld. Oefen het wisselen voorafgaand aan de viering.
- Voor de kracht van de tableaux is het van belang dat de leerlingen stil staan. Het helpt als dit van te voren is geoefend. Help de kinderen door met hun na te denken over makkelijke manier om stil te staan. Wiebelen en draaien stoort bij de aandacht.
- De mimiek van de leerlingen die een scene uitbeelden is heel belangrijk. Een paar minuten boos, vermoeid of blij kijken is lastig. Ook dit oefenen helpt.

Vertellen

- De teksten van verteller 1 kunnen ook door leerlingen worden voorgelezen. Laat ze van te voren oefenen. Het zijn de verhalen van mensen in deze tijd. Door leerlingen deze verhalen te laten vertellen, komt er een verbinding tussen het kerstverhaal en onze tijd.
- Ook het gebed kan door een kind worden voorgelezen, of van te voren in de klas geoefend, zodat het met iedereen tegelijk kan worden opgezegd.

Rollen

Jozef, Maria, Engel en een groep engelen, ezel, os, drie wijze mannen, Herodes, herders, schapen, heraut

Zingen

Er zijn suggesties gegeven om te zingen. Luister de liedjes aandachtig om te horen of de tekst bij jullie school past.

We wensen jullie veel plezier met de viering!

De schrijvers van Houvast



Activiteit	
Welkomstwoord Door directeur of leerkracht	<i>We zijn vandaag bij elkaar om samen Kerstmis te vieren. We vertellen ieder jaar het Kerstverhaal. Een bijzonder verhaal waarin wordt verteld dat Jezus werd geboren en hoe de mensen zagen dat dit kleine jongetje licht bracht. Licht dat in onze wereld nog steeds hard nodig is. Voor mensen die van ver komen, die bang of verdrietig zijn. Vandaag zullen we ook aan hen denken als we deze viering houden.</i>
Tableau vivant	Maria, de Engel, Jozef en de Heraut
1a. De engel vertelt dat Maria een kind zal krijgen. Verteller 2	<p>Maria is in haar huis aan het werk. Plotseling wordt haar kamertje fel verlicht. Wat gebeurt er? Maria kijkt op en ziet een vreemde in haar kamer staan en ze schrikt heel erg.</p> <p>Maar de vreemde zegt: 'Schrik niet Maria. Ik ben een engel van God en ik moet je iets vertellen. Maria, ik kom je vertellen dat je binnenkort een baby krijgt.' Hoort Maria dat goed? Gaat zij moeder worden? Hoe kan dat? Ze heeft wel een relatie met Jozef, maar zover is het nog niet. Ze hebben samen nog geen huis. De engel ziet dat Maria het niet kan geloven en zegt: 'Ik mag het je vertellen namens God.'</p> <p>Maria weet niet goed wat ze ervan moet denken. Maar een boodschap van God... Dat moet wel waar zijn.</p>
1b. De Heraut Verteller 2	<p>Jozef loopt over het plein in Nazareth. Hij kijkt verbaasd om zich heen. Wat zijn er veel mensen op de been. Wat zou er aan de hand zijn?</p> <p>Dan ziet hij dat ze allemaal om één man heen staan. Het is een heraut van de keizer. 'Wat moet die hier nu?' mompelt hij in zichzelf.</p> <p>Van een afstandje kijkt hij toe en wacht op wat de heraut gaat zeggen. 'Mensen van Nazareth,' zegt de heraut, 'ik ben hier om te zeggen dat de keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen. Hij wil ze dus gaan tellen. Jullie moeten naar de stad van je familie gaan om je te laten inschrijven.'</p> <p>'Zo,' denkt Jozef, 'dan moeten wij dus naar Bethlehem. Dat is best een lange reis. Ook voor Maria... helemaal nu zij binnenkort een baby gaat krijgen.</p>
Wissel Tableau vivant	Maria, Jozef en de herbergier
Verteller 1	<p><i>Het verhaal van Jozef en Maria is al 2000 jaar oud. Het gebeurde heel lang geleden. Maar net als Maria en Jozef zijn er ook in onze tijd heel veel mensen op reis. Zij voelen zich niet veilig in hun eigen land. Zij zijn net zoals Maria en Jozef op zoek naar een plek om te slapen.</i></p>



<p>Verteller 1</p> <p>2a. Maria en Jozef op weg</p> <p>Verteller 2</p>	<p><i>Ik hoor een verhaal, het lijkt op ons verhaal, maar het is van nu.</i> <i>O, wat heb ik het koud.</i> <i>En waar is de maan? Ik zie bijna niks.</i> <i>Gisteren was alles nog gewoon... maar nu?</i> <i>Nu ben ik ergens in de bergen.</i> <i>Ik weet niet waar we heen gaan.</i> <i>Gisteren moesten we opeens weg! Op reis!</i> <i>Het is niet meer veilig in mijn dorp.</i> <i>We zijn op de vlucht geslagen... maar waarheen?</i> <i>En wanneer zijn we er?</i> <i>Is het nog ver?</i> <i>Ik zie mijn vader aankomen.</i> <i>Hij pakt me bij m'n hand en zegt zachtjes:</i> <i>'Het komt wel goed, lieverd, ik ben bij je.'</i></p> <p>Maria is niet blij dat ze op reis moet gaan. Ze heeft al een dikke buik. De weg van Nazareth naar Bethlehem is lang. Ze moeten dagen lopen en ze weet niet waar ze onderweg kunnen slapen. Maar toch gaan ze op weg. Jozef heeft een grote reistas bij zich en een stok in zijn hand. Gelukkig heeft Jozef ook een ezeltje kunnen lenen, dan kan Maria daar zo nu en dan eens even op zitten. Na een paar dagen reizen ziet Maria het niet meer zitten. Ze kijkt Jozef vertwijfeld aan. 'Kan ik dit wel volhouden, Jozef? de reis is zo lang.' Jozef kijkt Maria liefdevol aan en slaat zijn arm om haar heen. 'We komen er wel liefje, ik zal goed voor je zorgen'. En ze trekken weer verder...</p>
<p>2b. Aankomst in Bethlehem</p> <p>Verteller 2</p>	<p>Het is reuzedruk in Bethlehem. Veel mensen zijn op zoek naar een slaapplek. Jozef en Maria ook. Maar waar ze ook aanbellen, nergens is er plek. Jozef kijkt bezorgd naar Maria. Ze ziet er heel er vermoeid uit. Weer kloppen ze aan bij een herberg. De herbergier doet open met een gebaar van: Ik heb echt geen plek meer. Maar dan ziet hij Maria. Aan haar gezicht kan hij zien dat ze heel erg moe is en dan ziet hij ook haar dikke buik. Hij krijgt medelijden en zegt tegen Jozef: 'Ik heb helaas geen bedden meer vrij, maar je mag gerust in mijn stal logeren. Daar ligt vers stro, daar kun je een lekker bed voor je vrouw van maken. Ga maar achterom, dan vind je het wel'.</p>
<p>Zingen</p>	<p>Lied: Ik wens jou</p>
<p>Verteller 1</p>	<p><i>Wat zullen Maria en Jozef blij zijn geweest met de stal! Want hun kleine baby kon natuurlijk niet zomaar buiten geboren worden! In de stal is het veilig en warm. Soms kan het gebeuren dat je bang bent, misschien omdat het zo donker is in je kamer of als je je alleen voelt. Veel mensen geloven dat ze nooit echt alleen zijn, omdat God er altijd voor hen is.</i></p>



Leerling	<p>Gebed</p> <p>Soms ben ik een beetje bang of verdrietig In het donker, of als ik alleen ben. Maar weet dan, Dat ik nooit helemaal alleen ben. Want u bent altijd bij mij. U hoort alles, wat wij u vragen En geeft ons, wat goed voor ons is Help mij om hier altijd aan te denken En dankbaar voor te zijn. Amen</p> <p>Gebed bij verdriet of angst hetkatholiekegeloof</p>
Wissel	
Tableau vivant	Maria, Jozef, de os en de ezel
3. In de stal	<p>Maria en Jozef vinden een plekje. Geen hotel ofzo. Nee, gewoon een stal. Zo hoeven ze niet op straat te blijven.</p>
Verteller 2	<p>Jozef doet de staldeur open en helpt Maria naar binnen. De ezel mag ook naar binnen. Er hangt een lantaarntje dat een beetje licht geeft. Snel maakt Jozef een bed van stro voor Maria en hij helpt haar om er op te gaan liggen. ‘Ga maar lekker liggen, lieverd,’ zegt hij.</p> <p>Ze zijn niet alleen in de stal... er staat ook nog een os. En de os kijkt nieuwsgierig naar wie er binnen zijn gekomen. Hij doet een stapje opzij om het ezeltje ook een plekje te geven. Eigenlijk is het er best knus.</p> <p>Maria valt al heel snel in slaap en Jozef houdt de wacht.</p> <p>Maar dan... midden in de nacht gebeurt het: het kindje Jezus wordt geboren.</p> <p>Jozef veegt het oude hooi uit de kribbe, legt er vers hooi voor in de plaats zodat de baby een lekker bedje heeft. Maria wikkelt Jezus in doeken. De os en de ezel zorgen voor wat warmte in de stal. Jozef en Maria zijn heel erg gelukkig met hem.</p>
Verteller 1	<p><i>Ik heb over iemand gehoord. Het lijkt op ons verhaal, maar het gebeurt nu.</i></p> <p><i>Ik loop alleen door de stad met mijn deken en doos.</i></p> <p><i>Waar zal ik vanavond slapen?</i></p> <p><i>Waar vind ik een plekje uit de wind?</i></p> <p><i>Ik heb het koud... gelukkig regent het niet.</i></p> <p><i>Ik kijk door de verlichte ramen bij de mensen naar binnen.</i></p> <p><i>Ik zie mooie kerstbomen... allemaal versierd met lichtjes.</i></p> <p><i>O, ik wou dat ik bij een kerstboom kon zitten.</i></p> <p><i>Maar... ik heb niet eens een huis.</i></p> <p><i>Hé, hoor ik muziek? Kerstmuziek?</i></p> <p><i>Er staat een deur open...</i></p> <p><i>Ik voel de warmte als ik voorbij loop.</i></p> <p><i>Er staat een meisje in de deur.</i></p> <p><i>‘Kom maar binnen hoor, bij ons is het lekker warm!’</i></p>



	<p><i>En we hebben ook chocolademelk met wat lekkers erbij. Kom je binnen? Het is net of ik droom. Ik ga naar binnen... Het is er druk en gezellig. Er is een stoel voor mij vrijgehouden vlak naast de kerstboom. Ik krijg een warme kop chocola in mijn handen gedrukt. Ik voel me goed.</i></p>
Wissel Tableau vivant	Engelen - de herders die op weg gaan
4a. De engelen in het veld Verteller 2	<p>Buiten Bethlehem lopen kuddes schapen. Ze worden bewaakt door herders. Om de beurt doen de herders in de nacht een dutje, want er moeten altijd mensen opletten of er geen wilde dieren komen om de schapen te vangen. Ineens wordt de donkere hemel fel verlicht.</p> <p>De herders schrikken. Wat is er aan de hand? Snel maken ze de andere herders wakker. Verbaasd en ook wel een beetje bang kijken ze omhoog ‘Wat gebeurt er toch?’ Ze houden hun handen voor hun ogen tegen het felle licht. Ze zijn er stil van.</p> <p>Ze horen een stem, die zegt: ‘Wees maar niet bang, ik heb geweldig nieuws. Vannacht is Jezus geboren en jullie mogen hem als eerste bezoeken. Jullie zullen hem vinden in een kribbe in een stal in Bethlehem.’</p> <p>Dan zien de herders ontelbaar veel engelen in de hemel. Ze zingen een prachtig lied. De engelen zingen over God. Het is net alsof de hemel zingt; zoiets moois hebben ze nog nooit gehoord. Dan is het plotseling weer donker.</p>
4b. De herders gaan op weg Verteller 2	<p>De herders kijken elkaar aan bij het licht van hun vuurtje. Ze weten niet zo goed wat ze nu moeten doen. Ze kunnen hun ogen niet geloven. Dan zegt er een: ‘Laten we gaan, dit moet wel waar zijn.’ De andere herders knikken. Ze pakken hun staf en roepen hun schapen. Ze gaan op weg.</p> <p>Ze kloppen aan de deur van de stal. Jozef doet open. Hij doet een stap opzij en laat de herders binnen. De herders vallen op hun knieën bij de kribbe en sommigen krijgen tranen in hun ogen van ontroering. ‘Dit is niet zomaar een baby. Hij is echt bijzonder’, zeggen ze tegen elkaar.</p> <p>Ze vertellen Maria en Jozef wat ze van de engelen hebben gehoord. Na een tijdje gaan ze weer en vertellen ze aan iedereen die ze tegenkomen wat ze hebben beleefd.</p>
Verteller 1	<p>Ik heb gehoord over iemand. Het lijkt op ons verhaal, maar het gebeurt nu.</p> <p>Ik woon in een verpleeghuis. Ik woon daar met allemaal oude mannen en vrouwen. We hebben het best wel gezellig hoor, maar toch voelt het soms alsof je er niet meer echt bij hoort. Ik krijg bijna nooit bezoek. Dat is niet erg hoor maar ook niet leuk. En nu is het bijna Kerstmis en dan voel ik me wel eens eenzaam.</p>



	<p>Ik klaag niet hoor. Ik krijg lekker eten. De zusters en broeders zijn lief. Maar Ik woon niet in mijn eigen huis met mijn eigen mensen, dat vind ik toch wel erg.</p> <p>Maar vanmorgen kwamen er kinderen van de basisschool hier in de buurt langs. Het was gelijk een drukte van belang. Ze kwamen ons een kerstcadeautje brengen. Een lichtje dat ze zelf hebben gemaakt. Ik werd er helemaal blij van. Het was zo'n leuke verrassing!!!</p>
<p>Wissel Tableau vivant</p>	<p>Kind met ster – Wijzen op weg</p>
<p>5a. De ster geeft de weg aan Verteller 2</p>	<p>Er staat een grote ster aan de hemel. De lucht erom heen kleurt helemaal goud. Op het platte dak van een huis zitten drie mannen bij elkaar en ze kijken naar de lucht.</p> <p>'Zo'n ster heb ik nog nooit gezien', zegt de ene. 'Nee, ik ook niet. Dit moet iets betekenen', zegt een ander. 'Ja, dit moet wel iets belangrijks betekenen,' zegt de derde. 'Maar wat?'. 'Ik denk dat er een koning geboren is', zegt de eerste weer. 'Ik heb er over gelezen in de oude boeken'. 'Zou het?', zegt de tweede. 'Ja echt', zegt de eerste weer. 'Het staat in de sterren, toch?, zo te zien?' 'Laten we die koning gaan zoeken,' zegt de derde. 'Wij hebben ons hele leven al over sterren geleerd en naar de sterren gekeken. En ze spreken af dat ze de volgende dag op weg gaan... op weg naar de nieuwe koning.</p>
<p>Zingen</p>	<p>Wat een sterren of We zijn op weg</p>
<p>5b. De wijzen gaan op weg Verteller 2 Verteller 1</p>	<p>De wijze mannen hebben hun kamelen gepakt. Ook hebben ze prachtige geschenken bij zich voor de nieuwe koning. Ze volgen de ster. Het is een lange reis. Ze komen aan in Jeruzalem en gaan op bezoek bij koning Herodes. Ze vertellen hem dat ze op zoek zijn naar een pas geboren koning. Of hij er ook meer van weet?</p> <p>Koning Herodes schrikt van het bericht. Dit is iets wat hij perse niet wil. Een nieuwe koning? En hij dan? Hij laat de wijze mannen beloven dat ze het hem direct vertellen als ze hem vinden. Zijn plan is om die nieuwe koning te laten doden. Dan kan hij koning blijven. De wijze mannen beloven het wel maar denken gelijk, 'dat gaan we niet doen'.</p> <p>Ik heb gehoord over iemand. Het lijkt op ons verhaal, maar het gebeurt nu.</p> <p>Ik word wakker en weet gelijk dat er vandaag iets belangrijks gaat gebeuren. Ik ga verhuizen. Ik woon nu ongeveer anderhalf jaar in het AZC. We zijn vanuit ons eigen land op de vlucht geslagen, omdat het er niet veilig meer was.</p> <p>Na een lange reis, te voet en met het vliegtuig, zijn we hier komen wonen. Het is hier heel fijn. We zijn hier veilig. We hebben een verblijfstatus gekregen.</p> <p>En dat is natuurlijk heel fijn.</p>



	<p>We mogen in Nederland blijven. Mijn vader en moeder zijn heel gelukkig. Maar ik? Ja, ik ben ook gelukkig, maar nu moeten we toch weer op reis. Twee uurtjes maar, helemaal niet ver. Maar toch vind ik het een beetje eng. Want ik ken de stad waar ik naar toe verhuis niet. En ik ken de school niet. Mijn vrienden van het AZC moet ik achterlaten en dat maakt mij verdrietig. Want we hadden het zo leuk. Mijn moeder komt naar mij toe. ‘Kom lieverd, het is vandaag een grote dag.’ Dan ziet ze mijn tranen en slaat een arm om mij heen. ‘Och, liefje, het komt allemaal wel goed.’</p>
Wissel Tableau vivant	Maria, Jozef, de ezel, de os en de wijzen + cadeaus
6. Hoog bezoek Verteller 2 Verteller 1	<p>De ster blijft stilstaan boven Bethlehem. Boven een stal. De wijzen kijken elkaar verbaasd aan. ‘Moeten we hier zijn?’ Ze kloppen aan. De deur wordt open gedaan en ze mogen binnen komen. Jozef vraagt: ‘Wie bent u?’ De mannen stellen zich voor. Ze vertellen Jozef ook dat ze eerst nog bij Herodes in het paleis zijn geweest omdat ze natuurlijk dachten dat ze daar de nieuwe koning zouden vinden. En nu zijn ze hier met blijde gezichten en cadeaus. Het zijn cadeaus voor een koning. Net als de herders vallen de wijze mannen voor dit kleine jongetje op hun knieën. ‘Er zijn veel koningen op de wereld’ zei een van hen, ‘maar dit is de enige échte koning... de koning van alle mensen.’ Na een tijdje stappen de wijze mannen weer op hun kameel. Ze vertrekken via een andere route want ze gaan niet terug naar koning Herodes.</p> <p>Ik heb gehoord over iemand. Het lijkt op ons verhaal, maar het gebeurt nu. Ik ben op zoek. Op zoek naar geluk. Het is heel serieus... want iedereen wil toch gelukkig zijn? Maar... waar moet ik het zoeken? Waar kun je het geluk vinden? Er is geen winkel waar je geluk kunt kopen. Ik kijk eens om mij heen. Ik zie al mijn speelgoed... mijn boeken... en al mijn kleren. Ik heb er heel veel! Heb ik dan geluk?</p>



	<p>Als ik er over na denk dan wordt ik eigenlijk alleen maar heel erg gelukkig van mijn familie, van al mijn vrienden om me heen, van een leuke klas en een lieve juf. Geluk is vrijheid, veiligheid en samen spelen, samen delen, samen leuke dingen doen. En licht brengen bij mensen die in het donker leven, net als Jezus heeft gedaan.</p>
<p>Directeur/Leerkracht</p> <p>Tekst hiernaast is geschreven als kaarten naar vluchtelingen of asielzoekers worden gebracht.</p>	<p>Zien jullie deze kaarten hangen? Ze zullen worden gegeven aan mensen die net als Maria en Jozef op reis zijn gegaan. Voor sommigen was er geen plaats om te slapen. Sommigen voelden zich niet welkom. Ze wilden natuurlijk liever thuis blijven maar het leven daar was niet meer goed mogelijk. Zij maakten een lange reis en denken nog aan hun familie en . Voor hen zijn onze kaarten, zodat zij zich welkom voelen en begrepen.</p> <p>Laat een aantal leerlingen naar voren komen om hun kaart voor te lezen.</p>
<p>Wissel Tableau vivant</p>	<p>Herodes - Maria, Jozef en ezel</p>
<p>7a Verdriet in Bethlehem</p> <p>Verteller 2</p>	<p>Herodes wacht en wacht. Maar de wijze mannen komen niet terug. Omdat hij zeker wil zijn dat hij de enige koning zal blijven in het land laat hij alle jongetjes die geboren zijn doden.</p> <p>Wat een verdriet in Bethlehem.</p>
<p>7b Weer op reis</p>	<p>Een engel heeft een bezoek gebracht aan Jozef, toen hij sliep. Daarin waarschuwde de engel Jozef om te vluchten. Diep in de nacht, als iedereen slaapt, slaan ze met baby Jezus op de vlucht. Niet terug naar Nazareth. Nee, ze gaan naar Egypte. Daar is het veilig.</p> <p>Maria kijkt Jozef aan en zegt: 'O, Jozef, moeten we nu weer op reis? Ik ben zo bang!' Jozef kijkt Maria diep in de ogen en zegt liefdevol: 'Samen staan we sterk, Maria, het gaat ons vast lukken.' Hij pakt de ezel bij de teugels en ze gaan op pad.</p>
<p>Directeur/leerkracht</p>	<p>Deze viering bijna afgelopen. We hoorden een verhaal van lang geleden en we hoorden over mensen van nu. Ik vond sommige stukjes veel op elkaar lijken.</p> <p>Als afsluiting zingen we een lied om iedereen hier een mooi kerstfeest te wensen.</p>
<p>Wissel – Tableau vivant</p>	<p>Iedereen in de stal</p>
<p>Zingen</p>	<p>www.youtube.com/watch?v=CJ5ZDbGOv9I</p> <p>Laat het kerst zijn</p> <p>Of een ander kerstliedje naar keuze.</p>