

# Jacob droomt



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

## VERHAAL

Jacob en Esau wonen nog steeds bij hun moeder Rebekka en vader Isaak. Vader Isaak is al heel oud en zijn ogen werken niet meer goed. Hij wordt blind. Hij voelt dat hij niet lang meer zal leven en roept Esau, zijn oudste zoon bij zich.

‘Ga jagen en vang lekker eten voor mij. Ik voel dat ik gauw dood zal gaan en ik wil nog een keer lekker eten. Daarna zal ik voor het laatst mijn hand op jouw hoofd leggen. Ik geef je dan mijn zegen. Jij bent de oudste, Jij moet dan als ik er niet meer ben, voor de hele familie zorgen.’ Vader Isaak weet niet dat Esau dan Esau niet meer de oudste is. Hij heeft gezegd dat Jacob de oudste mag zijn.

Esau pakt zijn spullen om te gaan jagen en gaat op pad. Maar moeder Rebekka heeft een plan bedacht. Ze wil dat Isaak aan Jacob de zegen geeft. Esau had hem al zijn plek als oudste zoon gegeven toen hij de soep wilde hebben. Esau is de oudste zoon niet meer. Ze roept Jacob bij zich en vertelt haar plan. Zij zal zorgen voor een lekkere maaltijd, een gebraden bokje. Jacob krijgt kleding aan van Esau, dan ruikt hij naar Esau. Esau heeft haren op zijn armen, maar Jacob niet. Daarom laat Rebekka haar jongste zoon stukken dierenhuid op zijn armen binden, dan voelt hij als Esau.

Jacob gaat met het gebraden bokje naar zijn vader. De oude Isaak ziet Jacob niet en vraagt: ‘Wie ben je?’ Jacob antwoordt: ‘Ik ben het, Esau. Uw oudste zoon.’ Isaak laat Jacob wat dichterbij komen, zodat hij zijn arm kan voelen. Ook vraagt hij aan Jacob om hem een kus te geven. Isaak voelt de harige armen en ruikt de geur van Esau. Hij gelooft dat Esau bij hem is maar het is Jacob. Hij legt zijn hand op het hoofd van en geeft Jacob zijn zegen.

Wanneer Esau terug komt van de jacht en hoort wat er is gebeurd, is hij heel boos. Hij is zo boos dat hij Jacob pijn wil doen. Rebekka stuurt daarom Jacob weg. Ze zegt: ‘Jacob, ga maar een tijdje wonen bij oom Laban, mijn broer.’

Jacob vertrekt naar zijn oom. Het is een lange reis. Het wordt al donker en Jacob kiest een plek uit om te slapen. Hij ziet een steen liggen, die hij gebruikt als kussen. Dan valt Jacob in slaap. Hij droomt. In zijn droom verschijnt een hele hoge ladder. De ladder begint op aarde en loopt helemaal door tot in de hemel. Engelen klimmen van boven naar beneden en weer terug. God is helemaal bovenaan. God zegt: ‘Jacob, ik de God van jouw opa Abraham en jouw vader Isaak. Het land waar je nu bent, zal op een dag van jou zijn. Ik zal je helpen en beschermen. Wat ik beloofd heb, dat zal ik doen.’

Jacob wordt wakker. Hij voelt dat de droom belangrijk is. Hij denkt: ‘Ik heb belangrijk werk te doen voor God, net als mijn opa Abraham en mijn vader Isaak.’