

Jacob, Lea en Rachel



**HOUVAST
OP SCHOOL**

VERHAAL

Esau is heel boos op Jacob om wat hij had gedaan. Jacob is daarom bang voor zijn broer. Maar wat alles nog erger maakte, is dat hij zijn vader had bedrogen. Het was het idee van zijn moeder, Rebecca en zij heeft hem daarbij geholpen. Hij heeft gedaan alsof hij Esau was en zo heeft hij de zegen van zijn vader gekregen in plaats van Esau, die de oudste is. Jacob durft nu niet meer thuis te blijven. Zijn moeder geeft hem raad en zegt; Ga naar mijn broer, jouw oom Laban en blijf daar totdat Esau niet meer zo boos is. Ik zal je laten weten als het hier weer veilig voor je is.

Jacob gaat op weg, naar het oosten. Hij moet dagen lopen. Op een dag komt hij bij een put waar schapsherders zitten die hun schapen daar laten drinken. Jacob weet niet waar zijn oom Laban woont en daarom vraagt hij aan de herders: “Kennen jullie misschien iemand die Laban heet?” “Ja zeker” antwoorden ze. Hij woont in dezelfde stad als wij. Zie je die mooie vrouw daar met die schapen? Dat is zijn dochter Rachel. Zij brengt altijd hun schapen bij deze put.” Jacob loopt naar haar toe en helpt haar de schapen te drinken te geven. Daarna zegt hij; “Ik ben je neef, de zoon van Rebekka. Rachel ging snel naar haar vader om te vertellen dat Jacob bij de put was. Laban rent naar hem toe, slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. Laban neemt Jacob mee naar zijn huis. Jacob vertelt Laban alles wat er thuis is gebeurd.

Jacob woont een maand bij zijn oom Laban, zijn dochter Rachel en haar oudere zus Lea. Hij werkt voor Laban. Nu hij er een maand is, zegt Laban; “Ook al ben je familie, ik wil je belonen voor je werk”. Inmiddels is Jacob heel erg verliefd geworden op de mooie Rachel en hij wil dolgraag graag met haar trouwen. Daarom zegt hij: “Oom Laban, ik zal zeven jaar voor u werken als ik daarna met Rachel mag trouwen!” Laban lacht en zegt: “Dat is een uitstekend plan. Ik hoop alleen dat je echt zo lang kunt wachten!”

Jacob wil niks liever dan met Rachel trouwen en dus hij werkt en wacht zeven jaar. Op een dag zegt Jacob: “Ik heb nu zeven jaar gewacht en ik wil nu met Rachel samenleven als man en vrouw.” “Dat is goed” zegt Laban en hij organiseerde een groot feest. Op de avond na het feest brengt hij zijn dochter bij Jacob. Jacob slaapt met haar.

De volgende ochtend wordt Jacob wakker naast zijn vrouw. Maar nu ziet hij, nu het licht is geworden, met wie hij heeft geslapen. Het is niet Rachel die naast hem ligt, het haar oudste zus Lea! Jacob rent naar Laban toe. “Waar is Rachel?” schreeuwt hij. “Ik heb zeven jaar gewerkt om met haar te mogen trouwen en nu heeft u mij haar zus gegeven. Waarom heeft u mij bedrogen!”

Laban eet rustig door. Hij zegt: “Luister jongen, zo gaat dat hier. Lea is ouder, dus zij hoort als eerste te trouwen. Je mag nog steeds met Rachel trouwen, als je nog een keer zeven jaar voor mij werkt.” Het is in die tijd de gewoonte dat een man met meer dan één vrouw trouwt. En het is ook heel normaal dat een man niet alleen kinderen heeft met zijn vrouwen maar ook met de vrouwen die voor zijn vrouwen werken.



HOUVAST OP SCHOOL

Jacob belooft nog zeven jaar te werken voor Laban. Jacob trouwt met Rachel en blijft nog eens zeven jaar voor zijn oom Laban werken. Jacob krijgt kinderen bij Lea en bij de vrouwen die voor Lea en Rachel werken. Alleen Rachel raakt maar niet zwanger. Jacob en Rachel moeten heel lang wachten totdat zij een zoon krijgt. Maar uiteindelijk lukt het toch. Ze noemen de baby Jozef en zijn heel erg blij met hem.

Jacob werkt al zo lang bij zijn oom Laban. Hij wil terug naar het land waar hij vandaan komt. Maar Laban wil hem niet zomaar laten gaan, want door het werk van Jacob is hij rijk geworden. Jacob zorgt namelijk heel goed voor grote kuddes van schapen, geiten, kamelen en ezels. Jacob bedenkt iets slims. Hij besluit voor zichzelf dieren te gaan fokken zonder dat zijn oom het merkt. Zo krijgt hij zelf een grote kudde met geiten, schapen, kamelen en ezels. Jacob wacht tot hij voldoende geld en vee heeft en vertrekt dan met zijn vrouwen, kinderen en mensen die voor hem werken en al zijn vee naar het land waar hij is geboren.